



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF BOSTON

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ

Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων

25η Δεκεμβρίου 2012

Πρὸς τὸν εὐλαβῆ κλῆρον καὶ λαόν

Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βοστώνης,

Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί,

Τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς γεννήσεως τοῦ ἐνσαρκωθέντος Κυρίου μας. Δὲν εἶναι ἀπλῶς μία ἐπέτειος, ἀλλὰ ἓνα μυστήριον ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ σηματοδοτεῖ τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Οἱ Χριστουγεννιάτικοι ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μας προσκαλοῦν ὅλους μας νὰ ζήσουμε αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ γεγονός μὲ οὐσιαστικὸ τρόπο. *«Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου. Σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται, καὶ ὁ Λόγος σαρκούται»*. Καλούμεθα ΣΗΜΕΡΑ νὰ βιώσουμε αὐτὸ τὸ μυστήριον, προσφέροντας τὶς καρδιές μας ὡς μία φάτνη ὥστε νὰ ἀνανεωθεῖ ἡ ζωὴ μας ἀπὸ τὸν ἐνσαρκωθέντα Σωτήρα μας.

Δυστυχῶς, αὐτὴν τὴν εὐλογία δὲν θὰ τὴν βιώσουν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας. Τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα ὅτι ἐγεννήθη Χριστός, ὁ Σωτήρας μας, φαίνεται σὰν νὰ ἀπευθύνεται σὲ ὧτα κωφῶν. Μία πρόσφατη μελέτη, ποὺ ἐκπονήθηκε ἀπὸ τὸ Pew Forum γιὰ τὴν Θρησκείαν καὶ τὴν Δημόσια Ζωή, διεπίστωσε ὅτι ἓνας σταθερὰ ἀύξανόμενος ἀριθμὸς Ἀμερικανῶν συμπολιτῶν μας δὲν ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸν ἐνσαρκωθέντα Κύριον, ἢ τὴν Ἐκκλησίαν Του. Ἡ μελέτη αὐτὴ ἀνέφερε ἐπίσης, ὅτι ἀνέρχονται σὲ 13 ἑκατομμύρια οἱ ἄθεοι καὶ ἀγνωστικιστές, ἐνῶ ἄλλα 33 ἑκατομμύρια δὲν ἔχουν καμία συγκεκριμένη θρησκευτικὴ συνείδηση. Τὸ λαμπρὸ ἄστρο τῆς Βηθλεὲμ ἔχει σχεδὸν ἐξαφανισθεῖ μέσα στὶς σκιὰς τῆς δυσπιστίας, τῆς ἀποθάρρυνσης καὶ τῆς

ἀπογοήτευσης. Οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες τῆς σύγχρονης κοινωνίας ἀκολουθοῦν τὸ δικό τους ἄστρο, καὶ ὄχι ἐκεῖνο ποὺ ὀδηγεῖ στὸν ἐνσαρκωθέντα Κύριο. Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι φαίνεται ὅτι κωφεύουν στὸν χορὸ τῶν ἀγγέλων ποὺ ὑμνεῖ τὴν ἀνακαίνηση τῆς ἀνθρωπότητος. Ἔτσι ἐπαληθεύεται καὶ σήμερα αὐτὸ ποὺ διαβάζουμε στὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, ὅτι ὁ Κύριος «*εἰς τὰ ἴδια ἦλθε καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον*» (Ἰωάν. 1:11).

Ἡ γέννησις τοῦ Χριστοῦ περιγράφεται ἀπὸ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο ὡς ἐξῆς:

*«Ὁ ἸΩΝ γίνεται,
καὶ ὁ ἌΚΤΙΣΤΟΣ κτίζεται.
Ὁ ΑΧΩΡΗΤΟΣ χωρεῖται.
Ὁ ΠΛΟΥΤΙΖΩΝ πτωχεύει,
πτωχεύει γὰρ τὴν ἐμὴν σάρκα,
ἵν' ἐγὼ πλουτήσω τὴν αὐτοῦ θεότητα.
Ὁ ΠΛΗΡΗΣ κενοῦται·
κενοῦται γὰρ τῆς ἑαυτοῦ δόξης
ἵν' ἐγὼ τῆς ἐκεῖνου μεταλάβω ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ».*

Τὸ μυστήριον τῆς Ἐνσαρκώσεως ξεπερνᾷ τὰ ὅρια τῆς ἀνθρωπίνης κατανοήσεως. Ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ ὕμνοι μας, εἶναι τελείως «ἀνερμήνευτον» διότι ... «*Οὐ φέρει τὸ μυστήριον ἔρευναν, πιστεῖ μόνη τοῦτο πάντες δοξάζομεν*». Πράγματι, μόνον ἡ πίστις μᾶς ἐπιτρέπει νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ γέννησις τοῦ Σωτήρα τοῦ κόσμου δὲν εἶναι ἀπλῶς δεδομένο τῆς ἱστορίας, ξένο καὶ ἀπραγματοποίητο στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι μία πραγματικότητα μὲ δυνατότητες γιὰ ζωὴ καὶ κοινωνία μὲ τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι προσβάσιμη ΣΗΜΕΡΑ, γιὰτὶ «*Χριστὸς γεννᾶται Σήμερον...*». Ὁ

έορτασμός τῶν Χριστουγέννων μᾶς καλεῖ νὰ γίνουμε κοινωνοὶ αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου τῆς θείας συγκαταβάσεως. Οἱ Ὑμνοὶ τῆς Ἐκκλησίας μᾶς παροτρύνουν, «*Δεῦτε ἴδωμεν πιστοὶ ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ*», γιὰτὶ ΣΗΜΕΡΑ «*δέχεται ἡ Βηθλεέμ τὸν καθήμενον διὰ παντὸς σὺν Πατρὶ ... Οὗτος ἰσχυρὸς Θεὸς ἐστὶ, καὶ κρατῶν ἐξουσία τῆς κτίσεως*».

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ «*κατὰ τὰς ἡμέρας Ἡρώδου τοῦ βασιλέως*» (Ματθ. 2:1) δὲν χάνεται σὲ ἓνα ἀπόμακρο παρελθόν, ἀλλὰ κηρύττεται θριαμβευτικὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὡς ἡ πανταχοῦ παροῦσα χάρις τοῦ Θεοῦ ποῦ διαμορφώνει τὶς ζωὲς τῶν πιστῶν. Οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες ποῦ πιστεύουν λαμβάνουν τὴν εὐλογία νὰ συμμετάσχουν στὸ μυστήριον τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, προσφέροντας τὶς καρδιές τους ὡς μία φάτνη γιὰ νὰ «*χωρέσει ὁ ἀχώρητος*» μέσα της.

Τὸ κοσμικὸ καὶ ὑλιστικὸ περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο ζοῦμε ἀποτρέπει πολλοὺς ἀδελφοὺς μας ἀπὸ τοῦ νὰ ζοῦν καὶ νὰ βιώνουν τὸ μυστήριον τῶν Χριστουγέννων. Ἀποξενωμένοι ἀπὸ τὸν Χριστό, βρίσκονται σὲ κατάσταση πνευματικῆς πτώχευσης. Ὡς ἐκ τούτου, γίνονται ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης ἀπὸ διάφορες ἰδεολογίες ποῦ ὑπόσχονται μία νέα ἐποχὴ – ἓναν παράδεισο, ἂν θέλετε – χωρὶς Χριστό. Στὴν πραγματικότητα, τὸ μόνο ποῦ ἐπιτυγχάνουν εἶναι νὰ δημιουργοῦν φόβον καὶ ἀγωνία, πόνον καὶ θλίψη, ἀκόμη καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς ἐλπίδας. Ζοῦμε μέσα σὲ ἓναν πολιτισμὸ σκληρότητας καὶ κοινωνικῆς ἀποσύνθεσης, σὲ ἓναν κόσμον ὅπου τὸ κακὸ ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ ἀνορθώνει τὴν ἀποκρουστικὴ κεφαλή του.

Φαίνεται ὅτι τὸ μόνο ποῦ μᾶς νοιάζει εἶναι «ὁ κίνδυνος τῆς πτώσης τῆς Ἀμερικῆς σὲ δημοσιονομικὸ γκρεμό». Ἐνῶ τὸ νόμισμά μας ἰσχυρίζεται ὅτι

«έμπιστευόμαστε στὸν Θεό», τὰ πρόσφατα γεγονότα ἀποδεικνύουν ὅτι, στὴν πραγματικότητα, ἰσχύει τὸ ἀντίθετο – ὅτι ἡ Ἀμερική ἔχει πέσει «σὲ ἠθικὸ γκρεμό». Ἡ Κυριακὴ ἦταν κάποτε ἡμέρα ἀφιερωμένη στὴν λατρεία τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ. Μετὰ τὸν Κυριακάτικο ἐκκλησιασμό, συνηθίζαμε νὰ συγκεντρωνώμεθα μὲ τὶς οἰκογένειές μας γιὰ νὰ φᾶμε, νὰ ἀπολαύσουμε τὴν παρέα ὁ ἓνας τοῦ ἄλλου καὶ νὰ συμμεριστοῦμε τὶς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς. Τώρα ὅμως, ἡ Κυριακὴ εἶναι ἀπλῶς καὶ μόνο ἄλλη μιὰ μέρα γιὰ νὰ κάνουμε τὰ ψώνια μας, ἢ νὰ παρακολουθήσουμε τὰ παιδιά μας νὰ ἐπιδίδονται σὲ διάφορες ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις. Ὁ ὀρισμὸς τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας ἔχει ἀλλάξει, καὶ ἐμεῖς φαίνεται ὅτι ἔχουμε χάσει κάθε αἴσθηση ντροπῆς. Τρόποι ζωῆς καὶ συμπεριφορᾶς ποὺ ἄλλοτε ἦταν κρυμμένοι στὴν «ντουλάπα» εἶναι τώρα στὴν ἐπιφάνεια χωρὶς ντροπή. Δυστυχῶς, πάνω ἀπὸ τὸ ἥμισυ τῶν γάμων καταλήγουν σὲ διαζύγιο. Ἀμέτρητα εἶναι τὰ παιδιά ποὺ μεγαλώνουν σὲ σπίτια μὲ ἓνα μόνο γονέα, μὲ ἀποτέλεσμα πολλὰς φορὲς νὰ βιώνουν τραγικὲς καταστάσεις.

Μόλις τὶς προάλλες, σὲ μιὰ ἀναλαμπὴ τοῦ ματιοῦ, 27 ἀθῶα ἀνθρώπινα πλάσματα στὸ Connecticut, 20 ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἦταν παιδιά ἡλικίας ἀπὸ 6 ἕως 7 ἐτῶν δολοφονήθηκαν ἐν ψυχρῷ. Αὐτὴ ἡ πράξη ἀκαταλόγιστης ἀπανθρωπιᾶς δὲν ἐπιδέχεται καμιὰ ἐξήγηση. Ἀλήθεια, ποῦ ἔχει φθάσει ἡ Ἀμερική; Τὶ εἶναι ὅμως αὐτὸ ποὺ προκαλεῖ τέτοιες φρικαλεότητες σὰν αὐτὴν ποὺ ἔγινε στὸ Connecticut καί, πρὶν ἀπ' αὐτήν, σὰν αὐτὲς ποὺ ἔγιναν στὸ Columbine καὶ στὸ Virginia Tech, στὸ Denver καὶ στὸ Oregon, γιὰ νὰ ἀναφέρω μόνο μερικὲς; Ἀναρωτιέμαι. Δὲν εἶναι ὅλες αὐτὲς μιὰ εὐγλωττὴ ἔνδειξη ὅτι ἡ Ἀμερική ἔχει πέσει σὲ «ἠθικὸ γκρεμό»;

Ἔχετε προσέξει τὰ λόγια τῶν σημερινῶν τραγουδιῶν; Ἔχετε γνώση τοῦ βίαιου περιεχομένου τῶν περισσοτέρων ταινιῶν, τηλεοπτικῶν σειρῶν καὶ

παιχνιδιών βίντεο που παρακολουθούν τα παιδιά μας; Προσέξατε το περιεχόμενο των συζητήσεων που φιλοξενούνται στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ακόμη και στον σχολιασμό των ειδήσεων; Έχετε παρατηρήσει τι είδους άτομα προβάλλονται ως αξια πρὸς μίμηση στὴ σημερινὴ κοινωνία;

Μέσα σ' αὐτόν τὸν κόσμο διακηρύττει ἡ Ἐκκλησία τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Περισσότερο ἀπὸ ποτέ, εἶναι ἀνάγκη οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες τῆς ἐποχῆς μας νὰ κάνουν χῶρο στὶς καρδιές τους γιὰ τὸν σαρκωθέντα Κύριο. Μόνο τότε θὰ μπορέσουμε νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ αὐτὰ πὸ μᾶς προκαλοῦν οἱ δαίμονες. Μόνο ἡ γέννηση τοῦ σαρκωθέντος Σωτῆρος στὶς καρδιές μας μπορεῖ νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους καὶ νὰ μᾶς δώσει μία νέα προοπτικὴ καὶ ἕναν νέο σκοπὸ στὴ ζωὴ μας.

Τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν εἰσέρχεται ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιές μας γιὰ νὰ μᾶς προσφέρει τὸν ἑαυτόν Του ὡς χάρη, ὡς συμφιλίωση, ὡς εἰρήνη, ὡς ἐλπίδα καὶ σωτηρία, ὡς νέα ζωὴ. Ἄς προσευχηθοῦμε αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα Ἐκεῖνος νὰ ἐπιλέξει τὶς καρδιές μας ὡς φάτνη Του, καὶ ἄς μοιραστοῦμε τὴν χαρμόσυνη εἶδηση ὅτι «*δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός ... τὸν πεπτωκότα Ἀδάμ ἀναπλάσαν*».

Μετ' ἀρχιερατικῆς ἀγάπης ἐν Κυρίῳ σαρκωθέντι

+ ο^ς Βασίλειος ὁ Θεόλογος

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

ΥΓ. Νὰ διαβασθεῖ ἀπὸ ἄμβωνος ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων