



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF BOSTON

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ

Πασχαλινό Μήνυμα Μητροπολίτου Βοστώνης Μεθοδίου 2016

Χιλιάδες πιστών εκκλησιάζονται απόψε σε κάθε μήκος και πλάτος των πολιτειών της Νέας Αγγλίας. Σπεύδουν προς τον ζωοδόχο τάφο του Σωτήρος για να ανάψουν τις πασχαλινές λαμπάδες τους.

Συνέρχονται για να βιώσουν την αυγή μιας νέας ημέρας, μιας ανεσπέρου ημέρας. Συνέρχονται για να ακούσουν και, εν συνεχεία, να μεταδώσουν το πλέον χαρμόσυνο μηνύμα που ηκούσθη ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Συνέρχονται στους ναούς μας για να ακούσουν τον άγγελο να πληροφορεί τις τρομαγμένες μυροφόρες : «οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη!» (Ματθαίος 28.6). Συνέρχονται για να ευαγγελίσουν σε όλη την κτίση την νίκη της ζωής επί του θανάτου, της αγάπης επί του κακού, του φωτός επί του σκότους.

Φέτος εορτάζουμε το Πάσχα αρκετές εβδομάδες μετά το Πάσχα των Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών αδελφών μας. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιορτάζουμε το Πάσχα συμφώνως με την απόφαση που ελήφθη κατά την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325 μ. Χ. Η απόφαση αυτή ώρισε τον εορτασμό του Πάσχα κατά την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας και πάντοτε μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Οι αστρολογικοί αυτοί υπολογισμοί και οι κανόνες της παραδόσεως ασφαλώς και είναι σημαντικοί. Τους σεβόμαστε και τους τηρούμε. Όμως, σημασία δεν έχει **πότε** εορτάζουμε «την εορτή των εορτών», «την πανήγυριν των πανηγύρεων» αλλά πως την βιώνουμε, πως μεταμορφωνόμαστε από το βίωμά της. Πιστεύουμε κάθε φορά που μεταλαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου (όπως μας θυμίζει ο Άγιος Βασίλειος στην λειτουργία του αναφερόμενος στα λόγια του Αποστόλου Παύλου) «τὸν θάνατον αὐτοῦ καταγγέλλομεν, καὶ τὴν ἀνάστασιν Αὐτοῦ ὁμολογοῦμεν» (πρβλ. Α΄ Κορ. 11:26).

Καθώς συνερχόμαστε τούτη την νύκτα στις εκκλησίες μας, Χριστιανοί αδελφοί μας στην Μέση Ανατολή και στην Βόρειο Αφρική βρίσκονται υπό διωγμόν: βασανίζονται και θανατώνονται για την πίστη τους. Είμεθα αυτόπτες μάρτυρες μιας γενοκτονίας. Εκεί όπου η Χριστιανική πίστη εμφανίστηκε για πρώτη φορά και ωρίμασε επί αιώνων, εκεί σήμερα Ισλαμιστές τρομοκράτες έχουν αποφασίσει να εξαφανίσουν κάθε ίχνος ύπαρξής της.

Καθώς εορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κολοσσιαία ανθρωπιστική κρίση η οποία δημιουργήθηκε απο την εξάπλωση της βίας και του

ένοπλου αγώνα, ούτε τον διωγμό και τον ξεριζωμό των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων, των οποίων η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία έχει καταπατηθεί.

Ας προσευχηθούμε για όλους αυτούς τους αδελφούς μας, ανεξαρτήτου θρησκείας, οι οποίοι αδικώς χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους και τους φίλους τους και εξηναγκάστησαν να εγκαταλείψουν τις προγονικές εστίες τους και να ξενιτευτούν προς άγνωστους προορισμούς με την ελπίδα ενός καλύτερου μέλλοντος όπου θα μπορούσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να εξασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα χωρίς τον φόβο της εκδίκησης. Ας προσευχηθούμε για εκείνους που πέθαναν στα κρύα νερά του Αιγαίου πηγαίνοντας προς άγνωστο προορισμό για να ζήσουν «έν γαλήνη ηρεμον καί ήσύχιον βιον, έν πάση εύσεβία καί σεμνότητι», καθώς διαβάζουμε στην Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.

Κάθε είδος σκότους καλύπτει τον κόσμο μας, σκοτινιάζοντας τις ζωές μας με ενοχές και φόβους, με μοναξιά και εξαρτήσεις, με πόνο και μνησικακία. Το σκοτάδι διαπερνά τις προβληματικές οικογένειες, προδωμένες φιλίες και αποτυχημένους γάμους. Το σκοτάδι είναι ένας ατελείωτος κύκλος βίας. Το σκοτάδι είναι αδικία, είναι ρατσισμός, είναι πείνα, είναι ανεσιότητα, είναι έγκλημα. Είναι αυτό το σκοτάδι το οποίο κατανικήθηκε από το ανέσπερον φως που αναβλύζει από τον ζωοδόχο τάφο. Τούτο είναι το φως που θα σας καλέσω να λάβετε εντός ολίγου. Είναι το φως του Χριστού του Σωτήρος του κόσμου. Είναι το φως του αναστάντος Χριστού που μας φέρει κενότητα ζωής. Ο Χριστός είναι τό φώς το οποίον «έν τῆ σκοτία φαίνει, καί ή σκοτία αυτό ού κατέλαβεν» (Ίωάννης 1.5). Τούτο είναι το φώς το οποίο καλούμαστε να μοιραστούμε με όσους απογοητεύτηκαν, με όσους στερήθηκαν των δικαιωμάτων τους, με όσους νικήθηκαν από την αμαρτία, την απάθεια, την πνευματική απόγνωση, με όσους, εν ολίγοις, συνεχίζουν να βρίσκονται «έν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου» (Ματθαίος 4:16). Ο Απόστολος Παύλος γράφει «άπωθώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους καί ένδυσώμεθα τά ὄπλα τοῦ φωτός» (Προς Ρωμαίους 13.12). Απόψε ο Αναστάς Κύριος έρχεται να μας αναστήσει σε μια καινούργια ζωή. Ο Κύριος εγείρεται εκ νεκρών για να μας εγείρει σε νέα ζωή. Έρχεται ο Αναστάς Κύριος να ηγηθεί του εορτασμού της ελπίδας, της αλήθειας, της συμφιλίωσης. Απόψε ο Χριστός αναστένεται εκ νεκρών για να αναστήση ελπίδα στις καρδιές μας και στις καρδιές όλων όσοι υποφέρουν ανά τον κόσμο.

Ελάτε, λοιπόν, «λάβετε φῶς έκ τοῦ άνεσπέρου φωτός» και δοξάσατε Χριστόν τόν αναστάντα έκ νεκρῶν». Ας προχωρήσουμε άφοβα προς τον κόσμο, οπλισμένοι με το λαμπρό φως που πηγάζει από τον ζωοδόχο τάφο. Είθε η λάμψη του να εισδύσει στο σκοτός. Είθε η φλόγα του να αναθερμάνει κάθε ανθρώπινη ζωή.